

WELKOM:

Welkom aan jullie allen op deze bijzondere dag in deze kapel te Gijzegem. Wij zijn op deze dag ook sterk verbonden met al onze medezusters in Brazilië, Paraguay, Congo, Zuid-Afrika, Kameroen en Frankrijk.

We nemen hen op in ons gebed en feestvreugde. Moge de Heer onze eenheid en verbondenheid versterken. Of jullie nu van veraf komen of van dichtbij, één ding is duidelijk: jullie zijn van harte welkom.

Wij willen vandaag samen met jullie, onze personeelsleden, onze vrijwilligers en vrienden, de 250ste verjaardag van onze stichteres Elisabeth de Robiano vieren. Zij lag aan de basis van onze Congregatie, Zusters van Sint Vincentius a Paulo "Dienstmaagden der Armen" van Gijzegem.

Broeder Nathanaël, wij zijn dankbaar dat u op deze jubeldag bij ons wilt zijn en dat u deze eucharistieviering wilt voorgaan. Wij weten hoe U in uw geboortedorp, Zandhoven, geïnspireerd werd door de zusters van Gijzegem. Uw liefde voor onze congregatie en in het bijzonder voor onze Congolese zusters kunnen we vandaag nog steeds ervaren. We heten u dan ook in het bijzonder van harte welkom.

E.H. Deken Vandenholen en alle concelebranten die op een of andere manier een grote verbondenheid met onze zusters hebben, heten we tevens van harte welkom.

Pater Joe Aghostino, we zijn bijzonder vereerd om u in ons midden te hebben. Als verantwoordelijke van de Vincentiaanse familie brengt U onze spiritualiteit steeds weer naar de voorgrond en voelen wij ons echt verbonden met de grote internationale familie. In de afgelopen jaren bent U een beetje onze inspirator geworden. Wij zijn blij dat U samen met pater Emile op onze uitnodiging bent ingegaan.

Mede door de grote zorg van uw algemene overste, pater tomaz Mavric die zich voor deze bijeenkomst liet verontschuldigen, zijn we erin geslaagd om een nieuwe gemeenschap met de vincentiaanse spiritualiteit in Taizé te beginnen. Dankzij het engagement van onze Congolese zusters maken onze zusters deel uit van de oecumenische werking in Taizé. Wij zijn ook dankbaar om deze delegatie.

Wij denken vandaag dankbaar terug aan onze stichteres, Elisabeth de Robiano en aan onze spirituele vader, de heilige Vincentius, van wie wij onze Godsverbondenheid en een zeer grote mensbetrokkenheid leerden.

Jezus Christus eren als "de bron en toonbeeld van alle liefde" zet ons ertoe aan om Hem te dienen in de armen.

Meer 200 jaar werken we verder aan de opbouw van Gods wereld waarvoor Hij iedereen nodig heeft:

zowel de werkers van het eerste uur als die van het laatste,

zowel de mensen met vorming en ervaring als de pas aangekomenen die nog veel moeten leren, maar wellicht ook frisse ideeën kunnen aanleveren. Zowel mensen met tijd als mensen met een druk gevuld leven. Hij heeft voorgangers nodig en leiders maar ook stille werkers en bidders.

Allemaal zijn ze nodig voor de opbouw van Gods rijk op aarde.

Wij danken de Heer om zoveel genade en vragen dat Hij de bron van inspiratie blijft voor zoveel jonge mensen die het aandurven Hem te volgen.